

OVERZICHT BOEKEN 0 -12 JAAR

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Prentenboek dat de jongste kinderen laat kennismaken met een lotgenootje wanneer iemand in hun omgeving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte. (zie www.talismanneke.be voor gratis downloaden van een handleiding over hoe je dit boek kan gebruiken en welke creatieve zaken je ermee kan doen)</p>	<p>SLOSSE, N. & DEL MORAL, R. Grote boom is ziek. Uitgeverij: Albino, 2009 ISBN 9789059325494 Prijs: 12,95€</p>	<p>4 – 8 jaar</p>
	<p>Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (klein)kind? Dit boek wil grote woorden als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet kinderachtig. De tekeningen en doe-opdrachten maken alles visueel concreet en toegankelijk voor jong en oud. CINDY VERHULST is psychologe en specialiseerde zich in rouwbegeleiding en kinder- en jeugdpsychotherapie. Door haar werk binnen de bijzondere jeugdzorg, oncologie en palliatieve zorgen heeft ze ervaring met individuele therapie en groepstherapie bij kinderen, en met gezinsgesprekken. KATRIEN VANHAUWAERT</p>	<p>VERHULST, C. & VANHAUWAERT, K. Grote woorden bij kanker Uitgeverij: Acco, 2014 ISBN 9789033498251 Prijs: 20,60€</p>	<p>+4 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Mama is ziek. Want ze heeft een gemeen bobbeltje in haar borst. Een zeer beeldend, vernieuwend en kleurig prentenboek, speciaal geschreven en geïllustreerd voor jonge kinderen die een moeder hebben met borstkanker. Ondanks het beladen onderwerp is het een optimistisch boek, dat duidelijkheid schept en ondersteuning geeft voor kinderen en volwassenen die geconfronteerd worden met borstkanker. Het boek is gemaakt vanuit het perspectief van het kind en alle gevoelens en vragen die daarbij komen kijken. Een troostvol en hoopvol boek, met hier en daar een knipoog!</p>	<p>DE JAGER, H. Mama's borst is ziek. Uitgeverij: Den Boer Den Ruiters, 2012. ISBN 9789079875344 Prijs: 18,90€</p>	<p>3 – 6 jaar</p>
	<p>Een prentenboekje dat in eenvoudige woorden en aan de hand van kleurrijke tekeningen uitlegt wat kanker is en wat immunotherapie doet.</p>	<p>MOTZFELD, H. Immuno-Lisa en de zoektocht naar de slechte kankercellen. Uitgeverij: VOKK, 2019 Prijs: 10€</p>	<p>5 – 8 jaar</p>
	<p>Een prentenboekje dat in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van kleurrijke tekeningen uitlegt wat kanker is en wat chemotherapie doet.</p>	<p>MOTZFELD, H. Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen. Uitgeverij: VOKK, 2001 ISBN 9789075281163 Prijs: 10€</p>	<p>5 – 8 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>In eenvoudige woorden en aan de hand van kleurrijke tekeningen wordt uitgelegd wat kanker is en wat radiotherapie doet...</p>	<p>MOTZFELD, H. Radio-Robbie en zijn gevecht tegen de slechte kankercellen. Uitgeverij: VOKK, 2001 ISBN 9789075281224 Prijs: 10€</p>	<p>4 – 8 jaar</p>
	<p>De 4-jarige prinses Lucie speelt graag met haar broertje Daniel en vriendje Mischa in de paleistuin. Op een dag ontdekt de dokter echter iets dat haar fijne leventje wreed verstoort: ze heeft kanker. In dit boekje wordt e.e.a. uitgelegd over lichaamscellen, celvernieuwing en hoe diverse soorten zich t.o.v. elkaar gedragen. Er zijn echter ook slechte cellen die zich snel vermeerderen en alle ruimte voor zichzelf opeisen. Lucie wordt geopereerd maar daarna zijn er nog slechte cellen achtergebleven. Die moeten worden overwonnen door een vloeistof met kleine "chemo-ridders". Ze vernietigen de slechte cellen maar daarbij ook goede. Lucie wordt kaal en is zo zwak dat zelfs Mischa ni mag komen spelen. Prentenboek om te bekijken. Ook om broers, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes uitleg te geven.</p>	<p>SCHLICHTING, G. Prinses Lucie en de chemo-ridders Uitgeverij: VOKK, 2000 ISBN 9789075281285 Prijs: 10€</p>	<p>4 – 6 jaar</p>
	<p>Lucas is zeven jaar. Hij is ziek en wordt nooit meer beter. Samen met papa, mama en zus denkt hij na over leven en doodgaan.</p> <p>Nooit meer beter is een prentenboek voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Het is bedoeld om voor te lezen of zelf te ontdekken, maar bovenal om te helpen de dood bespreekbaar te maken met en bij kinderen.</p>	<p>BRUYLAND, T. & VAN DER MEIJDEN, D. Nooit meer beter Uitgeverij: Lucas for Life Vzw ISBN 9789463963022 Prijs: 15€</p>	<p>4 – 9 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Een boek dat ouders en kinderen helpt praten over de emoties en de vragen die bij het kankerproces kunnen horen. Een schatkist vol lief verdriet en herinneringen.</p>	<p>DE SNIJDER, P. Het hart van mama Uitgeverij: Baeckens Books, 2011 ISBN 9789054617778 Prijs: 12,95€</p>	<p>Tot 8 jaar</p>
	<p>Leven met het feit dat mama kanker heeft is een verschrikkelijke gebeurtenis voor Tibo. De ziekte brengt veel veranderingen mee in het gezin en Tibo blijft in alle drukte alleen met een heleboel vragen achter. Dit boek tracht een antwoord te geven op een aantal vragen die van kinderen wanneer bij 1 van de ouders kanker is vastgesteld. Er wordt uitgelegd wat chemotherapie inhoudt en welke veranderingen er kunnen opduiken binnen de normale dagelijkse tijd activiteiten. Mama wordt al snel weer beter, maar er wordt meegegeven dat mama alti opnieuw erg ziek kan worden.</p>	<p>MOORE-MALLINOS, J. Mama is heel ziek Uitgeverij: Baeckens Books, 2009 ISBN 9789054614357 Prijs: 12,95€</p>	<p>+ 5 jaar</p>
	<p>In persoonlijke en troostrijke gedichten brengt Ina Sipkes de Smit de gevoelens van kinderen onder woorden als iemand in hun naaste omgeving ziek wordt, zoals vader, moeder, oma, broertje of zusje of een huisdier. Met prachtige illustraties</p>	<p>SIPKES DE SMIT, I. Nu jij ziek bent, gedichten voor kinderen. Uitgeverij: Ten Have, 2006 ISBN 9789025956769 Prijs: 10,65€</p>	<p>6 – 10 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Ook moeders krijgen borstkanker. Dit boek gaat over Mara, een vrolijk, bijdehand meisje van tien jaar. Op een dag vertelt haar moeder dat ze ziek is, erg ziek. Al snel wordt alles anders thuis. Daar moet Mara erg aan wennen. Een boek over een alledaags gezin, geconfronteerd met een ernstige ziekte. Maar Mara zorgt ervoor dat het leven doorgaat!</p>	<p>MUTSAERS, M. Het monster van mama Uitgeverij: Thoreris, 2007 ISBN 9789072219190 Prijs: 29€</p>	<p>10 – 12 jaar</p>
	<p>Hoi ik ben Anna. Vorig jaar had mijn moeder een knobbeltje in haar borst. Dat klinkt niet erg, mar dat was het wel. Het was kanker, borstkanker. En ze moest pats boem naar het ziekenhuis. Ze was er helemaal ondersteboven van. Ik was vooral bloedzenuwachtig voor mijn eerste schaatsdiploma. Een boekje voor kinderen van wie de moeder borstkanker heeft. Geschreven vanuit de wereld van een kind, in de taal van kinderen</p>	<p>STUVEL, P. Mamma heeft een knobbeltje Uitgeverij: Podium B.V., 2007 ISBN 9789057590580 Prijs: 5€</p>	<p>10 – 12 jaar</p>
	<p>Snuiten is verdrietig, want zijn vriend Grote Boom is ziek. Als hij begint te huilen, verschijnt de Tranenfee. Zij vangt zijn tranen op in een flesje. In haar tas zitten nog meer flesjes, voor de andere dieren in het bos. Want als je huilt omdat je vanbinnen pijn hebt, komen er toverdruppels. En daar kan de Tranenfee iets heel bijzonders mee. Maar alvorens Snuiten dát ontdekt, heeft hij veel vriendjes een zachte schouder geboden om op uit te huilen. Want met een vriend in de buurt, luchten tranen op en is er daarna weer ruimte voor plezier!</p>	<p>SLOSSE, N. & ROCIO DEL MORAL. Toverdruppels Uitgeverij: Van Halewijck, 2012 ISBN 9789059328761 Prijs: 15€</p>	<p>4 – 6 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>De slak en de giraf hebben 's ochtends altijd pijn aan hun steeltjes, de krekel heeft zijn reuk gebroken en de horzel voelt zich somber en ziek in zijn hoofd. Gelukkig is de boktor er, die alle dieren altijd weer beter maakt, al zijn ze nog zo ernstig gewond, ziek of dood. Zo voelt de eekhoorn opeens dat de pijn in zijn buik verdwenen is. 'Waarheen zou zo'n pijn eigenlijk gaan?' vroeg hij.</p> <p>In Beterschap staan de meest troostrijke verhalen over ziekte en pijn, herstel en gezondheid bij elkaar.</p>	<p>TELLEGEN, T. Beterschap Uitgeverij: Querido, 2009 ISBN 9789021434766 Prijs: 8,99€</p>	<p>3 – 12 jaar</p>
	<p>De eekhoorn moet afscheid nemen van de mier. 'Niet met gejammer en wat zal ik je missen en kom gauw terug en zo', want daar heeft de mier een hekel aan. Maar dat kan de eekhoorn niet beloven. Hij weet zeker dat hij aan de mier zal blijven denken en hem nooit zal vergeten.</p> <p>De mooiste verhalen over afscheid</p>	<p>TELLEGEN, T. Maar niet uit het hart Uitgeverij: Querido, 2008 ISBN 9789021434490 Prijs: 8,99€</p>	<p>3 – 12 jaar</p>
	<p>Vos heeft een lang en gelukkig leven gehad, maar nu is hij moe. Hij zoekt een mooi plekje uit in het bos en valt in slaap. Voor altijd. De andere dieren in het bos missen hun vriend en komen bij elkaar om mooie herinneringen aan Vos op te halen. Zonder dat ze het doorhebben begint er een klein plantje te groeien op de plek waar Vos onder de sneeuw ligt. Bij elke herinnering wordt het plantje groter en mooier, tot er een enorme boom midden in het bos staat. Een boom vol herinneringen aan Vos.</p>	<p>TECHKENTRUP, B. Een boom vol Herinneringen. Uitgeverij: Gottmer, 2013. ISBN 9789025754389 Prijs: 13,99€</p>	<p>3 – 6 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Nijntje is heel verdrietig als oma dood gaat. Ze zet bloemen op het graf omdat oma daar zo van hield.</p>	<p>BRUNA, D. Lieve oma plus Uitgeverij: Mercis Publishing BV., 1996 ISBN 9789056471712 Prijs: 6,95€</p>	<p>1 – 4 jaar</p>
	<p>Wat zeg je als je kind met de dood geconfronteerd wordt? Een bemoedigend en troostrijk boek Praktische hulp bij vragen van kinderen over de dood Als iemand overlijdt, roept dat bij kinderen vaak onverbloemde vragen op. Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen, en informatie te geven die kinderen helpt om het verlies te verwerken. Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat `dood precies is, dat je verdriet mag hebben, en misschien het belangrijkste dat er troost is.</p>	<p>FIDDELAERS-JASPERS, R. Wanneer word je dood? Uitgeverij: Ten Have, 2013 ISBN 9789025903275 Prijs: 14,99€</p>	
	<p>Tot nu toe wordt in geen enkel kinderboek de overledene gecremeerd. Dat maakt het voor veel mensen lastig om aan kinderen uit te leggen wat cremeren is. In dit prentenboek wordt cremeren uitgelegd aan de hand van de dood van de papa van Julia en Stijn. Ook de verschillende reacties van de twee kinderen komen aan bod. Met enige creativiteit kan bij het voorlezen de naam van papa veranderd worden in een opa of oom. Volwassenen kunnen met behulp van dit prentenboek rouwende kinderen steunen in hun verdriet.</p>	<p>FIDDELAERS-JASPERS, R. Doodgaan is geen feest Uitgeverij: In de wolken, 2011 ISBN 9789077179109 Prijs: 15,75€</p>	<p>3 – 8 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Ben, het beste vriendje van Kikker Cas, verschijnt op een dag niet op school. Zijn stipje in de rij op de speelplaats, waar ze moeten wachten wanneer de bel gaat, blijft leeg. Dat is jammer, want Cas wilde hem vandaag zijn nieuwe tol tonen. Thuis vertellen mama en papa dat Ben een auto-ongeluk heeft gehad en niet meer terug zal komen. Hoe moet het nu verder, zonder Ben? Met de hulp van zijn ouders, leerkrachten en vriendjes leert Cas dat Ben altijd bij hem zal blijven, in zijn hart, zolang hij hem niet vergeet.</p> <p>Hoe vertel je aan een kind slecht nieuws? Verdriet, afscheid nemen... het zijn zaken die heel veel impact hebben op een kind.</p> <p>In 'Het grote verdriet van Kikker Cas' willen we hen helpen door er onomwonden over te vertellen: een brug bouwen naar dat verdriet. Want iemand van wie we afscheid nemen, die vergeten we nooit...</p>	<p>PONCELET, H. Het grote verdriet van kikker Cas. Uitgeverij: Beefcake Publishing, 2019 ISBN 9789493111165 Prijs: 15€</p>	<p>+ 6 jaar</p>
	<p>De drakenman, de drakenvrouw en de drakenkinderen hebben vuur, heel veel vuur, vuur en vlam. En ze spuwen het om het verst. Maar op een avond zit de drakenvrouw plotseling zonder vuur. Wat scheelt er? Wat dooft er haar vuur? Waar is haar vlam? En krijgt ze die ooit nog terug?</p> <p>Vuur en Vlam is een prentenboek over kanker en wat kanker met je doet. Geert De Kockere schreef het in een sobere en poëtische taal naar het waargebeurde verhaal van An Dom, een drakenvrouw met een drakenman en twee drakenkinderen.</p>	<p>DE KOCKERE, G. Vuur en vlam. Uitgeverij: Manteau ISBN 9789022327241 Prijs: 14,99€</p>	<p>4 – 7 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Een mooie dag. Christiaan en Opa zijn in het park. Ze filosoferen over grote en kleine vragen. Waarom gaan we dood? Wat is er na de dood? En moet je bang zijn voor de dood?</p> <p>Dit boek nodigt uit tot een gesprek over de dood én geeft kinderen de ruimte om vragen, angsten en gedachten te verwoorden.</p>	<p>VAN HEST, P. <u>Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden.</u> Uitgeverij: Clavis, 2018 ISBN 9789044832433 Prijs: 15,95€</p>	<p>3 – 12 jaar</p>
	<p>Hoe vertel je aan jonge kinderen dat een geliefd persoon gaat sterven? In dit boekje een eerlijk en duidelijk verhaal dat de dood bespreekbaar maakt en kinderen helpt te begrijpen wat er gaat gebeuren.</p>	<p>VAN DER WEIJDEN, N. <u>Mama wordt een sterretje</u> Uitgeverij: Cultuurverspreiding.nl, 2013 ISBN 9789082046908 Prijs: 12,95€</p>	<p>4 – 8 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Een ontroerend verhaal over het einde van het leven en over euthanasie, maar vooral over vriendschap en genegenheid. Voor klein en groot vanaf 4 jaar.</p>	<p>WAXWELLER, C. Paulette Uitgeverij: Clavis, 2019 ISBN 978904483665 3 Prijs: 16,95€</p>	<p>+ 4 jaar</p>
	<p>Een werkboek waarmee kinderen van de lagere school op creatieve wijze aan de slag kunnen gaan met hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving.</p>	<p>Mijn boek over ... Uitgever: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Prijs: 11€</p>	<p>-13 jaar</p>
	<p>Mooie tijden komen ten einde wanneer de kater Muffin zo ziek wordt dat de dokters hem niet meer beter kunnen maken. Sophie en haar mama Moesje omringen Muffin met veel warmte, maar uiteindelijk begrijpen ze dat het een teken van liefde is om Muffin los te laten en te helpen om snel en pijnloos te sterven. Een warm dekentje biedt een steuntje in de rug om kinderen te leren omgaan met het afscheid van een geliefd iemand - mens of dier - door medische levensbeëindiging. Een open en duidelijk verhaal over graag zien tot het einde, met achterin informatie en tips voor creatieve verwerking .</p>	<p>SLOSSE, N. Een warm dekentje Uitgeverij: Van Halewijck, 2018 ISBN 9789461317377 Prijs: 14,99€</p>	<p>4-8 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Het zakboekje “Afscheid van Grote Boom” is een waardevol instrument om kinderen te helpen omgaan met de dood van een bijzonder iemand. Het kan thuis of op school ingezet worden in de begeleiding van kinderen die een dierbare verliezen na een slepende ziekte.</p>	<p>SLOSSE, N. <u>Afscheid van Grote Boom</u> Uitgeverij: Talismanneke, 2015 ISBN 9789082125221 Prijs: 5€</p>	<p>4-8 jaar</p>
	<p>Wanneer een geliefd iemand doodgaat, blijft een grote leegte achter. Herinneringen zorgen ervoor dat die persoon een beetje verder leeft in je hart. Dit invulboekje helpt jouw kind om die herinneringen te verzamelen. Zo ontstaat een tastbaar aandenken om vandaag en in de toekomst te koesteren.</p> <p>Dit is het klassieke herinneringsboek, maar dan uitgedacht voor de echte Snuiten-fan: gevoelig, verbindend, hartverwarmend, op maat van kinderen,...</p>	<p>SLOSSE, N. <u>Vaarwel, mijn boekje vol herinneringen</u> Uitgeverij: Van Halewyck, 2017 ISBN 9789461317926 Prijs: 9,99€</p>	<p>3-12 jaar</p>
	<p>“De wensbloem” is een ontroerend verhaal dat jonge kinderen helpt vat te krijgen op de verwarrende gevoelens die een plotse dood met zich mee brengt.</p> <p>“De wensbloem” is het vierde verhaal rond het figuurtje Snuiten en gaat over de ontredde die volgt na een onverwacht overlijden van een naaste, een heel andere situatie dan wanneer iemand na een slepende ziekte overlijdt (daarvoor werd in 2015 “Afscheid van Grote Boom” gemaakt als aanvulling op “Grote Boom is ziek”).</p>	<p>SLOSSE, N. <u>De wensbloem</u> Uitgeverij: Van Halewyck, 2016 ISBN 9789462344983 Prijs: 14,95€</p>	<p>3-6 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Het prentenboek 'Tot voorbij de regenboog', vertelt het verhaal van Léon die op zoek gaat naar zijn papa. Die is gestorven en komt nooit meer terug. Papa is achter de regenboog, weet Léon. Daar zijn de bomen altijd groen en de bloemen hebben er prachtige kleuren. Op zijn tocht naar de regenboog ontmoet Léon dieren die hem helpen zijn verdriet te verwerken. Dit verhaal gaat niet over een papa die sterft, maar over de manier waarop Léon met dat verdriet omgaat. Op die manier reikt het boek kinderen handvaten aan om zelf met hun verdriet aan de slag te gaan. Alle vier de stappen van rouwverwerking komen er in aan bod.</p>	<p>AMANT, K. Tot voorbij de regenboog Uitgeverij: Hocus Pocus, 2019 ISBN 9789081800945 Prijs: 18,95€</p>	<p>3-8 jaar</p>
	<p>Een klein meisje, Jolien, beleeft de ziekte van haar mama. Ze gaat vaak met mama naar het ziekenhuis. Jolien is bang dat mama voor altijd weg zal gaan. Gelukkig is er Yildiz, de buurvrouw. Zij is altijd blij. Ze draagt een bloemetjesdoek op haar hoofd. Mama houdt niet zo van mensen die bloemetjes dragen en Yildiz houdt dan weer niet van mensen zonder bloemetjes. Maar Jolien is steeds vaker bij Yildiz. Misschien wel voor altijd, straks?</p>	<p>HENDERIX, P. Bloemetjes voor Jolien Uitgeverij: Clavis, 2012 ISBN 9789044818314 Prijs: 16,95€</p>	<p>4-8 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn, een PLEISTER helpt altijd.</p> <p>Een mooi, gevoelig en pakkend verhaal over een jongen met kanker. Met achteraan een interview met experts en enkele tips. Voor kinderen vanaf 6 jaar.</p> <p>Als Daan al een tijdje moe is en op school zelfs niet meer voetbalt, besluiten mama en papa met hem naar de huisdokter te gaan. Al snel komen ze in het kinderziekenhuis terecht. Daar krijgen Daan en zijn ouders te horen dat hij kanker heeft. De behandeling start meteen en vanaf dag één noemt Daan zichzelf Dappere Daan. Zo voelt hij zich sterker en is hij ervan overtuigd dat hij beter zal worden. Maar de behandeling duurt lang en er volgen veel ziekenhuisopnames. Professor An, de verpleegkundigen, familie en vrienden doen er alles aan om Daan te helpen. In het ziekenhuis wordt Daan beste vrienden met Jannie, met wie het niet zo goed gaat.</p>	<p>SCAUT, L. <u>Dappere Daan</u> Uitgeverij: Clavis, 2019 ISBN 9789044835403 Prijs: 16,95€</p>	<p>6+</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>De vader van een jongen van acht jaar wordt ziek, ernstig ziek, hij heeft slokdarmkanker. Gedurende anderhalf jaar ziet de jongen hoe zijn vader steeds zieker wordt en tenslotte zelf de beslissing neemt om niet meer te willen leven en kiest voor actieve euthanasie. Het verlies van één van de belangrijkste personen in het leven van jonge kinderen is een traumatische en ingrijpende gebeurtenis die maar moeilijk te verwerken is. Ze moeten hard werken om een periode met uitersten van verwarrende gevoelens en emoties het hoofd te kunnen bieden. De verhalen zijn gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. In 'Hellup, mijn papa gaat dood!' wordt vanuit het perspectief van de jongen de periode beschreven vanaf het begin van de ziekte tot en met de uitvaart van zijn vader.</p>	<p>WACCARY, R. <u>Hellup, mijn papa gaat dood</u> Uitgeverij: Tekstone, 2007 ISBN 9789081152419 Prijs: 16,95€</p>	<p>8+</p>
	<p>'Oma?' vraagt Lene met een zachte stem. 'Hoe zou doodgaan voelen?' Oma glimlacht. Ze haalt haar schouders op. 'Ik denk dat het voelt als thuiskomen na een lange vakantie. Je vindt het jammer om te gaan, maar bent ook weer blij om thuis te zijn. Zo ongeveer.'</p> <p>Lene woont samen met haar broer Marcel bij haar oom en tante. Haar oma woont er ook. De vader en moeder van Lene zijn vijf jaar geleden bij een brand omgekomen. Gelukkig kan Lene daar met haar oma goed over praten. Op een dag vertelt oma dat ze ziek is en niet lang meer te leven heeft. Via haar dromen komt Lene in contact met haar ouders en maakt ze uitstapjes naar het wolkendak. Ze sluit vriendschap met een hond en durft steeds meer te vertrouwen op zichzelf. En de mensen om haar heen krijgen steeds meer vertrouwen in Lene.</p>	<p>VAN RIZL, M. <u>Lene op het dak van de wolken</u> Uitgeverij: Levendig, 2014 ISBN 9789491740244 Prijs: 10€</p>	<p>10-12 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Als iemand van wie je houdt is doodgegaan lijkt het soms of niemand echt begrijpt hoe je je voelt. In dit boek vertellen dertig kinderen tussen de zes en twaalf jaar over wat zij meemaakten en hoe hun leven verder ging na de dood van hun vader of moeder. Het gaat over verdriet en geluk. Over akelige gedachten en fijne herinneringen. Over houden van en missen. En over je rot voelen en wat dan helpt. 'Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk' is echt een boek om af en toe een stukje in te lezen en dan te merken dat je niet de enige bent die zich zo voelt als jij. Iedereen die beter wil begrijpen hoe het is als iemand van wie je houdt sterft, zal het fijn vinden om dit boek te lezen. Maar het is ook gewoon bedoeld voor alle kinderen die nadenken over het leven en de dood. En dat doet toch eigenlijk iedereen wel eens.</p>	<p>VAN ESSEN, I. <u>Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk</u> Uitgeverij: Scrivo Media, 2017 ISBN 9789491687501 Prijs: 19,95€</p>	<p>5+</p>
	<p>Een aangrijpend verhaal met schitterende prenten, over hoe een gezin omgaat met een diagnose die de wereld op z'n kop zet.</p> <p>'Op een dag droeg ik twee verschillende sokken. Maar mama zag het niet eens', vertelt een meisje. Mama heeft zorgen want ze heeft een boze knoop in haar lijf. Hoe komt die knoop daar? En heeft iemand er schuld aan?</p>	<p>VANNERUM, K. <u>Een zoen zo groen</u> Uitgeverij: De Eenhoorn, 2020 ISBN 9789462914957 Prijs: 15,95€</p>	<p>5+</p>