

OVERZICHT BOEKEN 12+

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>De moeder van de twaalfjarige Wietske heeft borstkanker en Wietske weet dat haar moeder niet lang meer zal leven. Daarom wil ze geen lid meer zijn van de moppenclub bij haar op school. Lachen terwijl je moeder doodgaat, dat kan toch niet? En er zijn meer moeilijke vragen waarmee Wietske worstelt. Terwijl haar moeder steeds zieker wordt, gaat het dagelijks leven gewoon verder. De klas verdeelt zich in twee kampen als er een tweede moppenclub wordt opgericht. Thuis maakt Wietske ruzie met haar broer, die boos is op de hele wereld. En er moeten sinterklaas-surprises worden gemaakt. Tussendoor wordt Wietske ook nog eens verliefd. Allemaal heel normale gebeurtenissen, maar als je moeder ernstig ziek is, krijgen ze een heel andere betekenis.</p>	<p>DANIELS, W. Twee tietten in een envelop Uitgeverij: Van Holkema&Warendorf, 2009 ISBN 978-9047511038 Prijs: 9,80€</p>	<p>12+</p>
	<p>Over een moeder die kanker krijgt.</p>	<p>SLEE, C. Pijnstillers Uitgeverij: Van Holkema&Warendorf, 2010 ISBN 978-9049920845 Prijs: 20€</p>	<p>13 – 15 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>De moeder van Sara, Jessie en Raoul heeft borstkanker. Na vijf jaar krijgt ze een terugslag en overlijdt ze. De drie kinderen proberen op hun eigen manier met het verlies van hun moeder om te gaan.</p>	<p>HONIG, T. <u>Rabarber</u> Uitgeverij: Nino, 2008 ISBN 978-9085605461 Prijs: ?</p>	<p>12 +</p>
	<p>Ik hield van mijn moeder. Ze werkte thuis in opdracht van uitgeverijen en trok ook twee uur per dag uit voor het kaartleggen. Het maakte haar heel bijzonder en ondanks dat ze het druk had, maakte ze altijd tijd voor mij. Toen kreeg mijn moeder af en toe hoofdpijn. Die werd erger en erger. De dokter vond een knobbeltje in mijn moeders hoofd... 'Je redt het wel, meidje, bloemenfee,' zei ik tegen haar. 'Meidje tegen je moeder,' giechelde ze meisjesachtig, door haar tranen heen. Ik ben achttien vandaag. Veel te jong voor een levensverhaal. Maar Sonja, de psychologe van de instelling waar ik nu zit, wil dat ik mijn ervaringen neerschrijf. De moeder van Guus kreeg af en toe hoofdpijn. De diagnose van de arts was duidelijk: een knobbeltje in haar hoofd. Een boek over hoe een kind de ziekte van zijn moeder ervaart.</p>	<p>Minne, B. <u>Als rozenblaadjes vallen</u> Uitgeverij: Clavis, 2003 ISBN 9789044801057 Prijs: 16,99€</p>	<p>14 +</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn.</p>	<p>GREEN, J. <u>Een weeffout in onze sterren</u> Uitgeverij: Gottmer Uitgeversgroep, 2014 ISBN 978-9047706618 Prijs: 16,99€</p>	<p>13 – 18 jaar</p>
	<p>Vlinders in je buik, onzekerheid, tongzoenen, maar ook voor de eerste keer ongesteld worden: Julia vindt het allemaal maar ingewikkeld. Haar vader en broertje begrijpen er natuurlijk niks van. Julia mist haar moeder, die niet zo lang geleden is overleden. Ze kan het moeilijk accepteren dat ze thuis nog maar met zijn drieën zijn. En dan krijgt Julia's vader een nieuwe vriendin... Gelukkig kan Julia van alles met Anoenk en Tessa bespreken. En 2C is een topklas! Met haar klasgenoot Joost blijkt ze goed te kunnen praten over haar moeder. Ze worden vrienden, maar dan merkt Julia dat ze meer voor hem begint te voelen. Over hoe het is als je moeder overleden is.</p>	<p>WARNECKE, E. <u>10.000 zoenen</u> Uitgeverij: Unieboek/Het Spectrum, 2004 ISBN 978-9026995873 Prijs: ?</p>	<p>13 – 15 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Briefjes op de keukentafel bevat weinig woorden, maar zegt des te meer.</p> <p>De vijftienjarige Claire is druk met school, vriendinnen, babysitten en een nieuw vriendje. Haar moeder is gynaecoloog en draait vaak overuren in het ziekenhuis. Het is dan ook geen wonder dat moeder en dochter elkaar weinig zien. Daardoor verloopt hun communicatie voornamelijk via briefjes op de keukentafel. In eerste instantie gaan die over alledaagse dingen: 'Lieverd, kun jij nog wat appels halen? En ene Michael heeft voor je gebeld.'</p> <p>En: 'Mam, je bent alweer mijn zakgeld vergeten!!!'</p> <p>Maar langzaam veranderen de briefjes van toon, en blijkt dat de moeder ernstig ziek is.</p> <p>Wat volgt is een aangrijpend verhaal over ziekte en afscheid, dat alle generaties in het hart zal treffen.</p>	<p>KUIPERS, A. <u>Briefjes op de keukentafel.</u> Uitgeverij: Mouria, 2008 ISBN 978-9045800202 Prijs: 14,99€</p>	<p>13 +</p>
	<p>Tessa heeft leukemie en heeft nog maar kort te leven. Die tijd wil ze goed besteden en maakt daarom een lijst van tien dingen die ze absoluut nog wil doen voor ze doodgaat, te beginnen met seks. En ze wil nog autorijden. En beroemd worden. En verliefd. Voor ik doodga is een boek dat ontroert, het laat je lachen en huilen en maakt je vooral stil.</p>	<p>DOWNHAM, J. <u>Voor ik doodga.</u> Uitgeverij: Atlas Contact, 2019 ISBN 9789041713490 Prijs: 11,95€</p>	<p>15 – 18 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>Het verlies van een naaste is in ieders leven een ingrijpende gebeurtenis. Hoe kom je daar ooit overheen? Jongeren hebben het vaak extra moeilijk. Zij zitten in een fase van hun leven waarin al veel gebeurt. Meer dan bij kinderen en volwassenen hebben jongeren de neiging om voor pijn en verdriet weg te lopen en zich terug te trekken.</p> <p>Wat gebeurt er allemaal voorafgaande aan en tijdens een begrafenis en crematie? Hoe verloopt een rouwproces? Op deze, en vele andere vragen geeft dit boek antwoord. Ook andere culturen komen aan bod. Het geeft jonge mensen waardevolle tips om deze verdrietige periode in hun leven door te komen.</p>	<p>BASELER, M. <u>Over leven en dood</u> Uitgeverij: Moon, 2010 ISBN 9789044324945 Prijs: ?</p>	<p>12 +</p>
	<p>Ruben en zijn vrienden zitten in dezelfde klas. Na schooltijd voetballen ze met elkaar.</p> <p>Ze zien elkaar bijna elke dag. Ze trappen lol en hebben soms ruzie, maar ze laten elkaar nooit in de steek.</p> <p>Na de grote vakantie moeten ze naar een nieuwe school. Ze willen dolgraag weer bij elkaar in de klas komen, maar of dat lukt? Ruben is bang dat hij slechte cijfers krijgt. Tot er iets gebeurt wat veel erger is dan slechte cijfers.</p> <p>Dan blijkt pas hoe fijn het is om goede vrienden te hebben.</p>	<p>VERROEN, D. <u>Een vader voor altijd</u> Uitgeverij: Leopold B.V., 2010 ISBN 9789025857158 Prijs: 9,95€</p>	<p>12 – 14 jaar</p>

Afbeelding	Inhoud	Auteur – Titel – Uitgeverij – ISBN - Prijs	Leeftijd
	<p>De moeder van Madelief hoort dat ze terminale kanker heeft. Een klap voor het hele gezin. Madelief begint een dagboek om haar woede en verdriet te verwerken. (Eenvoudig lezen, leesniveau 1F)</p>	<p>VAN ABEELEN, M. Thuisfront Mams Uitgeverij: Eenvoudig Communiceren B.V., 2013 ISBN 9789086961641 Prijs: 15€</p>	<p>12+</p>
	<p>In [Gewoon] leven vertelt jeugdauteur Luc Descamps het verhaal van de 15-jarige Romy. De sfeer in huis slaat plotseling om, alsof er een schaduw over hun anders altijd zo veilige gezin is gevallen. De schaduw blijkt kanker bij haar moeder te zijn. Hoe gaan Romy en het gezin waarin ze opgroeit om met de diagnose en behandeling? In deze roman verwerkte de auteur het verhaal van zijn eigen gezin dat getroffen werd door kanker.</p>	<p>DESCAMPS, L. (gewoon)LEVEN Uitgeverij: Van Halewyck, 2017 ISBN 9789461317773 Prijs: 15€</p>	<p>13+</p>